

עקיבא ליברכט

מנהל הארכיון העירוני של פתח תקוה



עקיבא ליברכט

עקיבא ליברכט נולד בירושלים בשנת 1876 לאביו ר' מאיר-שמעון ולאמו הניה לבית מינסק. למד בתלמודי תורה ובהיותו בן 15 נסע לגרמניה לשם ריפוי ולימודים. עקיבא היה בעל השכלה תורנית וכללית מקיפה, למד חקלאות בגרמניה ובאוסטריה. התמחה בגידול דבורים ונחשב כדבוראי מומחה בענף. בתרנ"ז חזר ארצה ונשא לאשה את שושנה בת רבי כתריאל גוטליב. בית משפחת ליברכט נחשב לאחד הבתים התרבותיים במושבה, המשוררת אסתר רבב מתארת: "בפתח תקוה היו שלשה בתים אריסטוקרטים של עקיבא ליברכט שהיה בסימן התרבות הגרמנית, בית פרץ פסקל בו שלטה התרבות הצרפתית ובית קרול שכולו הווי רוסי" (מתוך הפרדסן הציוני)

עם חזרתו לארץ הקים את המשק הראשון והמשוכלל לגידול דבורים, כן ניהל את נחלת לחמן והיקב בפתח תקוה. עקיבא היה ממייסדי חברות "סגולה" ו"מוריה" לפרדסנות ולנטיעת פרדסים, וחברת "הירקון" להשקייה. עקיבא היה עסקן ציבור ותרם להעלאת רמת התרבות במושבה, הוא נבחר לוועד בית הספר של הברון רוטשילד בפתח תקוה (בי"ס פיק"א) ופעל לשכלול ולקבלת טובי המורים לסגל בית הספר. במחלוקת ה"זקנים" וה"צעירים" בפתח תקוה עמד בראש ה"צעירים" ותמך במאמצי הד"ר יעקב ברנשטיין-כהן לחידוש פני המושבה והנהגה ברוח הציונות החדשה.



חברי החקלאות פתח

בשנים 1912-1913 היה ראש וועד המושבה, ובתקופות שונות חבר הוועד, חבר ועדות שונות וראש המועצה. ב-1921 וכמה שנים אח"כ היה חבר בוועדת הביטחון של המושבה. ב-1923 השתתף עם אברהם שפירא במשלחת המושבה שיצאה אל הנציב העליון סר הרברט סמואל כדי לשכנעו שלא ישחרר מהכלא בחנינה את השייך שאקר אבו-קישק (ראש הפורעים ומתקיפי המושבה במאורעות במאי 1921), אלא אם הבקשה תיעשה על ידי נציגי המושבה ובתנאי ששבת אבו קישק יערוך את הטקס לפי כל כללי הטקס הבדואי שהיו נהוגים בארץ. בשנים 1925-1930 היה חבר הוועד הלאומי כנציג האיכרים ופעל במוסדות ציבור שונים. משנת 1944 שימש כמנהל הארכיון ההיסטורי בעירית פתח תקוה. עקיבא נפטר ביום י"א באדר תשי"ח 1958 ונקבר בבית הקברות סגולה. עקיבא הונצח בעיר ברחוב הנושא את שמו.

מידע נוסף על עקיבא ליברכט ב"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב" - [לחצו כאן](#)



קברו של עקיבא ליברכט בבית העלמין סגולה



מעטפה אישית של עקיבא ליברכט עם בול פתח תקוה

מעבודת הארכיון

מתוך ספר הפרוטוקולים של עיריית פתח תקוה אנו למדים כי: ביום כ"ד בתשרי תש"ד אוקטובר 1944 יצאו שרידי המייסדים והירקונים שעדיין היו בחיים בפתח תקוה ובהם: משה שמואל ראב, יהודה ראב ואברהם וינקלר עם עקיבא ליברכט, גד מכנס ומהנדס העיר שמשוני אל הירקון כדי למצוא את המיקום בו בנו הירקונים את בתיהם. בהגיעם למקום מצאו מקום הישוב ניטע פרדס ובחלקו המזרחי הקימה חברת ההשקאה "ירקון" את מכון המשאבות. כמו כן, זוהו מיקום בתיהם של אברהם דוד ובתו ג'סיקה (המערה), ובתיהם של אלטר וינקלר, משה ריינהרד ויעקב חיל. "חדשות בן עזר" - קביעת מקום "הירקונים" בפתח תקוה - [קישור](#)

לשאלות או הערות, שלחו הודעה לפרום "פתח תקוה- חותם שלא תם" או צרו קשר טלפוני 03-9115701 (עליזה)